

BEELDHOUWCURSUS bij Frans van der Ven

Cursusaanbod: wekelijkse beeldhouwlessen door Frans van der Ven

Contactinfo: Atelier 036-5325438

Mobiel: 06-27116172

email: info@fransvanderven.nl



Verrijk uw leven door beeldend werken

Heeft u altijd al de wens gevoeld om iets met uw (verborgen) talent te gaan doen? Neem nu uw kans! Frans van der Ven, maker van o.a. 'Vissen' bij Visafslag Urk, L'Azur in Rabobank Almere en De Kiekendief in het provinciehuis Flevoland, stelt zijn kennis en kunde tot uw beschikking tijdens een serie beeldhouwlessen in zijn eigen atelier.

Ervaar de weldadige uitwerking van het pure werken met de handen. Werkend vanuit het hart ontstaan spelenderwijs creaties waarvan u het bestaan niet kon vermoeden.

Het atelier is volledig geoutilleerd, zodat de door u gemaakte beelden eventueel gegoten kunnen worden in giethars, gips, of brons. Of gebakken in de oven en voorzien van een kleurrijk glazuur.

Cursusgeld €22 per les (van 2,5 uur)

EXCLUSIEF MATERIAALKOSTEN

Wat kunt u leren

- uw fantasie gebruiken
- andere manieren van uitdrukken
- al schetsend komen tot een ontwerp
- het ontwerp beoordelen op zeggingskracht
- het maken van het beeld: hoe bouw je het op, welke constructie is nodig, verhoudingen en stand bewaren, materiaalkeuze
- techniek: het maken van een mal, werken met klei, blik, gips, rubber
- techniek: het bewerken van het gietsel, hakken, schuren, solderen, patineren
- techniek: werken met keramische klei, uitrollen, vouwen, knippen, onderdelen aan elkaar plakken, glazuren



DOELGROEP

Ik geef deze lessen voor wie reeds enige ervaring heeft met het beeldend vormgeven, in de meest algemene zin. Denk bijvoorbeeld aan het timmeren van een zelfontworpen meubel, het breien van een trui naar zelfontworpen patroon, of het maken van een schilderij of tekening bij wijze van Sinterklaasurprise. Het gaat erom, dat u de mogelijkheid kent om, wat u voor ogen heeft, ook daadwerkelijk vorm te geven.

TOELATINGSEISEN

Het is beslist niet noodzakelijk dat u al enige beeldhouwervaring heeft, wel dat u ongeveer weet, waar uw interesses liggen en in welke richting u zich zou willen ontwikkelen.

METHODIEK

Mijn beeldhouwlessen zijn bedoeld als verrijking van uw persoonlijke leven. Daarom wil ik uitgaan van wat u zelf



interessant vindt om te leren. U leert bij mij geen handigheden of kant en klare oplossingen die u alleen maar hoeft na te doen.

Deze benadering brengt met zich mee, dat er niet klassikaal wordt lesgegeven en dat het programma mede ontstaat door uw eigen vragen en verlangens.

Wanneer er bijvoorbeeld technieken besproken worden die voor iedereen interessant zijn worden deze uiteraard wel met de hele groep doorgenomen. Ook wordt er veel naar elkaars werk gekeken om hierdoor te leren of nieuwe gezichtspunten op te doen.

DOELSTELLING

Ons uitgangspunt zijn uw persoonlijke belevingswereld en interesses. Stap voor stap leert u uw visioen of gedachtebeeld te vertalen naar een beeldhouwwerk.

Het materiaal waarmee u werkt mag u zelf bepalen en u kunt daarbij rekenen op de kennis en ervaring die ik



gedurende mijn 30-jarige loopbaan als zelfstandig beeldhouwer heb opgedaan.

ALGEMENE INFORMATIE

Lesdata en -tijden:

Iedere maandagochtend van 10:00 tot 12:30 uur, behalve tijdens schoolvakanties.

Kosten per les van 2,5 uur: €22,00, per les vooraf te voldoen. (Verbruikte materialen zijn hierin niet inbegrepen)

Leslocatie: Giraffeweg 14, 1338 EG, Almere-Buiten, telefoon: 0365325438

Groepsgrootte: Met het oog op de persoonlijke benadering is er slechts ruimte voor maximaal zeven leerlingen.

Eigen Risico: Voor het werken met gereedschap zijn veiligheidsmiddelen aanwezig en wordt u geïnstrueerd. U neemt evenwel deel aan de cursus voor eigen risico.

Werkkleding: beeldhouwmaterialen kunnen uw kleding ernstig bevuilen. Er zijn voldoende schorten aanwezig.



FRANS VAN DER VEN is sinds 1982 gevestigd in Almere en heeft een volledig geoutilleerd eigen atelier waar hij in opdracht werkt aan verbeeldingen van iemands verhaal. Zijn inspiratie put hij uit de vormwereld van de natuur, aangevuld met de spontane vormen, die in de geest oprijzen wanneer intens gezocht wordt naar vormoplossingen om een verhaal te verbeelden.